

BB

NR
51

PRIJS: fl.4,95
BELGIË: Bf.103



BATMAN

*Electric
City*



Batsignalen

Hallo!

Een nieuw nummer, een nieuw driedelig verhaal. In dit nummer kun je de eerste twee delen lezen van 'Electric City' door Chuck Dixon, Tom Lyle en Scott Hanna. Het is een verhaal wat bliksemsnel in Nederland verschijnt omdat we zo entoesiast zijn over Batmans nieuwe tekenaar Tom Lyle.

We hebben na zijn werk aan 'Robin' en 'Schaduwboksen' gemeend dat hij de meest aantrekkelijke verhalen van de maandelijksse Batman-comics tekent. Vandaar dat we qua chronologie een heleboel Amerikaanse verhalen overslaan om zijn nieuwe werk te kunnen publiceren. Maar schrik niet en denk niet dat je van alles gemist hebt.

De belangrijkste broodnodige informatie die je nodig hebt voor de chronologie vat ik hier voor je samen.

In de Amerikaanse Batman 458 komt er een belangrijke vrouw terug in het leven van commissaris Gordon, namelijk Sarah Essen. Haar kennen we nog uit 'Batman: Jaar Eén' (Batman nr. 13 en 14). Daarin zagen we dat James Gordon getrouwd en al, verliefd op haar werd.

Dat leverde een onhoudbare situatie op omdat Gordons vrouw hoogzwanger was. Sarah Essen besloot daarop om overgeplaatst te worden naar een ander politiedistrict buiten Gotham.

Gordon en Essen blijken na hun weerzien nog steeds dol op elkaar te zijn en hun liefde bloeit weer op.

Intussen blijkt het rookgedrag van Gordon ook zijn tol te eisen. Hij krijgt een hartaanval. Natuurlijk overleeft hij, maar sigaretten kan hij daarna niet meer luchten of zien. Dat is alles wat je op dit moment moet weten.

Een paar nummers geleden heb ik beloofd

jullie op de hoogte te houden van de Stripdagen te Breda.

17 en 18 oktober is het zover en zal er in het Turfschip weer een enorm stripspektakel worden gehouden.

Semic Juniorpress/Baldakijn Boeken zal ook vertegenwoordigd zijn. We hebben een flinke stand met veel oude en nieuwe strips te koop en tevens een flinke portie Amerikaanse comics, die we opruimen.

Achter de schermen wordt momenteel hard geprobeerd om een Amerikaanse tekenaar over te laten komen.

Of dat zal lukken is nog een groot vraagteken. Duimen maar.

Als laatste nog wat Batman-nieuws.

In de V.S. komt deze herfst een nieuwe Batman-tekenfilmserie op de televisie.

Er zijn maar liefst 56 afleveringen gemaakt van Batman: The Animated Series. De stijl ervan doet erg denken aan die van de fameuze Fleisher Bros. tekenfilms van Superman, die in de veertiger jaren vertoond werden.

Veel schrijvers van de Batman-comics werken mee aan de verhalen van de series, o.a. Dennis O'Neil, Marv Wolfman, Len Wein en Mike W. Barr. Tegelijkertijd komt DC, Batmans uitgever, ook met een nieuwe comic op de markt geënt op de tekenfilmserie. De strip heet: The Batman Adventures.

De eerste drie nummers zijn geschreven door Kelley Puckett en getekend door Ty Templeton en Rick Burchett. Dat was het weer.

Volgende keer de ontknoping van 'Electric City' en een nieuw verhaal van Chuck Dixon, Tom Lyle en Scott Hanna.

Michel Nadorp

A full-page illustration of Batman in flight, dodging numerous yellow energy beams that crisscross the sky. He is positioned in the center, with his cape billowing out. The background shows a cityscape with a large red circular structure and a bridge. Several text boxes are overlaid on the image.

Alles was goed
voorbereid.

Het tijdstip.
De vluchtweg.
Alles.

Alles klopte tot
in de kleinste
details.

Toen dook
Hij op.

ELECTRIC CITY - DEEL 1

KORT SLUITING

Chuck Dixon	Tekst
Tom Lyle & Scott Hanna	Tekeningen en inkt
Adrienne Roy	Kleur
Rob van Eijk	Vertaling
BeauType	Lettering
Ger van Mourik	Nederlandse produktie
Ans Loos	Nederlandse eindredactie

We zouden naar een klein, gastvrij eiland in de Cariben gaan...

Een paradijs dat geen uitleveringsverdrag heeft met de V.S.!

We hadden twee miljoen in kontanten bij ons.

En vier lijken achter ons.

Vijf ton per lijk leek me behoorlijk goedkoop.

Over tien minuten zouden we opstijgen.

Toen dook HIJ op.

Maar ik kan hem niet haten.
Hij doet zijn werk.

Net als de politie.
Dat snap ik best.



Mijn makkers hebben
me verlinkt. Ik kreeg
de schuld van alle vier
de moorden.

Ook dat be-
grijp ik
best.

En de rechter.
En de jury.

Heb ik ook
geen proble-
men mee.



En de vent die me
in de stoel zette?

't Is z'n werk.

Maar de sadisten die kwa-
men KIJKEN hoe ik naar
de bliksem ging?



DIE haat
ik als de
pest.



Dat was TOEN.

Dit is NU.



Een gestage regen
maakt het oppervlak
van de flat glad.

En die veertig kilo
bagage op mijn rug is
geen lolletje.

De sterke wind
helpt ook al
niet.

Maar HAAT is
een drijfveer die
me kracht geeft.





Ik stond aan
jouw kant, Gal-
van.

Ik WILDE jouw
dood niet. Ik heb
voor je leven ge-
vochten.

Niet
hard genoeg,
advokaat....

Elektriciteit stroomt
door me heen en elk
stukje huid tintelt van
leven.

Mijn kop brandt. 't
Kan me niet schelen.



... LANG NIET HARD
GENOEG!



Ik zie de advocaat
sterven en ik moet er
om lachen.

Ik kijk nu naar
hem zoals hij toen
naar mij keek.



Ik dood ze allemaal.
Allemaal zullen ze
mijn stroomstaf
voelen.



En als ik daarvoor heel Got-
ham moet verduisteren...

...dan MOET
dat maar.











Wat moet je van mij, kerel?

Jij WEET iets. Iets dat IK wil weten.

Jij weet waar Buzz Galvan zit.



Galvan? Die gek is DOOD!

Dat is je eerste leugen, Clyde.

Dat heb ik gehoord! Hij is 't hoekje om.



Daarom heb ik er nou zo'n hekel aan om met jouw soort te praten. Jullie hebben absoluut geen idee van de waarheid, Clyde.

Zie je? Dat maakt me KRIBBIG.



Praat, Clyde. Ik kan dit de hele nacht volhouden, als 't moet.

YAAAGGH!

Dat doet PIJN!

Het kan nog veel MEER pijn gaan doen.



Buzz Galvan. Waar kan ik hem vinden?

Ik zweer dat ik het niet weet!







Dus u zegt dat deze doodsoorzaak anders is dan bij de andere twee...?

Precies, Bullock...!

Die twee anderen zijn VERKOOLD. Erger dan derdegraadsbrandwonden. Minstens vijftig duizend volt.

ED. CAL
KAMINER



Deze heeft een paar brandwonden. Zijn nek en zijn borst. Maar volgens mij kreeg hij een hartaanval.

In DEZE buurt? Wie ziet het verschil?

En ook geen schade aan de omgeving..!



Hij ligt hier pas kort. In het laboratorium kan ■ het tijdstip van overlijden precies bepalen.

Doe maar.

Wat heeft DEZE vent nou te maken met een dure advocaat en een gepensioneerde cipier...?



Kweenie, Misschien zijn ze lid van dezelfde boekenclub.

Drie geelektrocu-teerde lijken in drie nachten. Dit is geen gewone gek geweest. Er zit een systeem achter.

Geef mij maar een leukere messemoord. Dat is meestal een familiezaakje. Niet zo ingewikkeld als dit hier.





Batman, we hebben een spoor in Neville, net negen.

Daar heeft een uur geleden iemand het lichtnet zwaar belast.

Ik zit in het centrum. Ik kan vanuit de kelder ruimte van 't Wayne-Building de stoom-tunnels in.

Kom je daar ook heen...? Misschien zijn daar sporen te vinden. Ons verhaal neemt trouwens een nieuwe wending.

HOEZO...

Er zijn misschien 2 moordenaars.

Het wordt spannend. Naar de wagen, Alfie.

Nu ja...

Zitten al mijn spullen in die koffer?

Je complete veiligheidssysteem zit hierin, Timothy.



Opgeladen.

Vol voltage en
venijn.

Totaal opgeladen
om het karwei te
klaren.

Er leven er
nog drie.

Die stonden te la-
chen toen ik voor
het eerst stierf.

Die me hebben la-
ten ruttan toen ster-
ven niet genoeg bleek.

Voorraansstaande
lieden, Grootharti-
ge lieden.

Maar voor mij
kenden ze
geen genade.

Ik ben niet
alleen.

Een vaag ge-
luid in de
tunnels.



Ik laat me door niemand tegenhouden.

Ik ben al gedood en dat is NIET gelukt.

Er is niemand die me iets NOG ERGERS kan aandoen.



Hij.

Behalve hij.



Staar niet op mijn lijst.

Maar dat kan ik veranderen.

Het is MIJN lijst, hè?



Ben je volledig geïsoleerd, Robin?

Goedgekeurd door het laboratorium, inclusief handschoenen. En ik breng Batmans spullen naar hem toe.



Zoals je wilt.

Ga jij maar vast terug naar huis. Ik rijd wel met de BAAS mee...!



Ontvang je me, Batman....? Ik zit ten oosten van het kunstmuseum.

Hm. Alleen maar geruis.



HNGH!
HGGGG!

Rookgranaat.

Een truukje. Batman heeft alleen maar truukses.

Geen echte kracht.
Geen energie.







JIJ HEBT HIER DE
KILOWATTS NIET
VOOR, BATMAN..!

Als IEMAND in staat
is die idioot uit te schake-
len, dan is dat de
ELEKTROKUTEUR..!

REARMY!

SHAWA...!



ELECTRIC CITY
DEEL 2

GEAARD

Chuck Dixon tekst
T. Lyle & S. Hannatek & inkt
Adrienne Roy kleur
Rob van Eijck vertaling
BeauType lettering
G. v. Mourik Ned. productie
Ans Loos Ned. eindredactie

Batman is een kre-
atie van Bob Kane.



Geen pols-
slag. Hij ademt
niet meer.

Je hebt hem
GEDOOD!

Ik was niet van
plan hem genoeg vol-
tage te geven voor
een hartstilstand.
Maar hij stond in
de weg.

Stond
in de
weg..?

















HELEMAAL
niet erg....



Komen we ongele-
gen, Jim...?

Nee. Ik kan me
geen privé-leven veroor-
loven. Niet zolang ik de
ze baan heb, tenmin-
ste.

We hebben een spoor.
We hebben een verdachte,
een motief en een pa-
troon gevonden.



Elmo 'Buzz' Galvan.
Die man moeten we
hebben.

Hà? Hoe is
dat mogelijk...?

Je weet het nog wel.
Ik heb hem gepakt toen
jij inspecteur
was.



Hij was een beest. Gewa-
pende overvallen, geen ge-
tuigen. Geen greintje emo-
tie in die vent...!

Hij had
moeten
sterven.

Ik was erbij. Ik zag
hem op de stoel. Hij
zou DOOD moe-
ten zijn.



Mijn God, dus
dat is de clou.

Hij wil wraak. Lester en
Rome hebben Galvans
executie bijge-
woond.

Net
als ik.



Het gaat nu spannend worden.



Ze hebben lucht van me gekregen.

Batman is een slimme. Hij staat me nu waarschijnlijk uit te lachen.



Net zoals ze stonden te lachen, toen ik stierf.

Ze hebben me toen veroordeeld om te sterven.

Op de stoel voelde ik alleen minachting. Ik was niet bang om te sterven.

Maar zij keken toe hoe ik stierf.

Ze kwamen naar mijn marteling kijken.

Ze kwamen kijken naar mijn laatste vernedering.

Om me uit te lachen.





De elektriciteit herstelde me.

Ik kreeg er mijn benen en mijn reflexen door terug.



Maar er is kracht voor nodig om ze in stand te houden.

Ik heb een stroomstoot nodig om te kunnen staan.

Ik kan voor de rest van mijn leven niet zonder deze generator.



Ze lachen me nog steeds uit.

Net zoals ze me uitlachten toen ik stierf.

Nog drie doden, voor hun gelach wegsterft.

Ik heb niet veel tijd.









Je dankt toch niet dat die gek zal komen nu ik zo openlijk bewaakt word?

Het is dan ook de bedoeling dat hij hier weg blijft om een makkelijker slachtoffer te pakken.

Zet dat maar liever neer. Het is al vierhonderd jaar heel en dat MOET het BLIJVEN ook....!

U meent 't?



Een rechter met een dik pensioen kan zich toch wel NIEUWE spullen veroorloven...?

Hoe lang moet dit nog duren...?

"Zolang als het nodig is, edelachtbare."

Met Velez. Er beweegt iets achter het huis. Ik ga er even naar kijken.

Doe het langzaam, ik stuur versterking.

Goed.



Velez, wat is je positie..?

Ik heb iets. Er zit iemand....

BZZZT!

VELEZ!













Je gaat
branden,
Driscoll...!

Je maakt een
ritje op een blik-
semstraal...!

En als ik met
JOU klaar ben...is
het GORDONS
beurt...!

**Dan komt
GORDON!**

WORDT VERVOLGD...!



Vroeg in de morgen in een eenzame steeg in de wijk die men CRIME ALLEY noemt...

... een loerende SPIEDER in de schaduwen....

... en twee nietsvermoedende feestgangers...

TOCH weet ik zeker dat de YANKS die beker weer gaan winnen!

Als je geen vriend van me was, zou ik je daarvoor op je bek moeten slaan....!

Nou, probeer maar, zult hoofd!

Oh, ja, zeker weten ...?!

Met geluid van de ruzie brengt een herinnering terug.

..... aan de MOORD op de ouders van de jonge Bruce Wayne, op deze ZELFDE PLEK, vele jaren geleden....

... en aan de WOEDE en de PIJN die van hem de grootste misdaadbestrijder in de geschiedenis hebben gemaakt....!

Met een onmenselijke kreet valt hij aan...



Wordt vervolgd.

COVER
PARADE

DETECTIVE

**ELECTRIC
CITY**

Deel 1 - KORTSLUITING



Batpost

Schrijf naar: Redactie Batman,
Zwarteweg 6, 1412 GD Naarden.

Beste Michel,

Wij weten niet of we achterlopen op de rest van Nederland, maar we kregen nummer 49 vier weken later dan gepland. Dus in week 22 in plaats van week 18. Is hier een logische verklaring voor?

Even over de brief van Edwin Turk uit nummer 49. Wij vinden 'The Legends of the Dark Knight' geen verhalen die je in één keer leest en dan tussen je verzameling zet met de gedachte: zo, dat vult de serie tenminste aan. Deze verhalen zijn van betere kwaliteit dan menig andere comic. En wat Special 7 betreft, wij vinden dit maar een langdradig verhaal (maar dat is onze mening).

En dan nu de vragen.

1) Brengen jullie 'The Idiot Root' ook in het Nederlands uit?

2) Komen er tegen de tijd van de film 'Batman Returns' ook nog speciale Batman-boeken uit, afgezien van de filmspecial?

3) Komt het verhaal 'Sisters in Arms' ook in het Nederlands uit?

4) Wordt er ook over Tim Drake's einde telefonisch beslist?

5) Wat is het telefoonnummer van de redactie?

6) Hoe weten jullie dat er vraag is naar speciale Batman-boekjes (als jullie niets 'speciaals' uitgeven, zullen jullie nooit een antwoord krijgen op deze vraag)?

P.S. Onze tekenaars Top-3 is als volgt:

1) Norm Breyfogle

2) Jim Aparo (dank zij zijn werk in Classics)

3) Edward Hannigan (Shaman)

En als het aan ons ligt, kunnen jullie het tweede Robin-verhaal ook in het Nederlands publiceren. Volgens ons heet dit verhaal 'Joker's Wild'. Blijf nog even bestaan tot onze volgende brief!!!

Wouter de Vos & Maarten van Aken

1) Nee, die slaan we over.

2) Ook niet.

3) Idem.

4) Dat lijkt me sterk.

5) 02159-44914.

6) Omdat de vraag naar 'gewone' Batman-boekjes ook niet overweldigend is.

Hé, M.N.

Robin I was voor mij het hoogtepunt in bijna 50 Batmans. Ik ben een beetje uitgekeken op Breyfogle. Gaat hij die vierde serie doen? Ik vind dat hem lang geen McFarlane status toe-

komt. Van mij mogen Dixon en Lyle de vlag overnemen bij de Batman-comic.

Ik weet wel een manier om DC-boekjes te verkopen. Er is niks zo gunstig als een flinke rell Geschokte ouders, verloren kinderzieltjes. Vragen in de Tweede Kamer door het R.P.F. Coverage op de E.O.

Iedereen wil dat boekje hebben dus. En wie kan daar beter voor zorgen dan de Main Man of Mayhem himself ofte wel The Last Czarnian. Kortom, ik wil een vertaalde versie van Lobo's Para Military Christmas.

Dan zorg ik er wel voor dat hij bij mijn buurjongetje van negen onder de kerstboom ligt. Buah hah ha.

Veel groeten van **B.J. Kuyl, Amsterdam**

Dit nummer is wat Lyle betreft natuurlijk koren op jouw molen. Wat ons betreft, mag hij jaren zo doorgaan. Is 'Legendarische verhalen' geen goede vertaling? Ach, what's in a name?

Lobo in Nederland? Voorlopig niet, jammer hè?

Hallo, Michel!

Te lang was ik van plan om een brief te schrijven, maar nu is het er dan van gekomen.

Eerst even mijn complimenten voor Special 13!

Duidelijk was die het tegenovergestelde van Special 11. Voor ik de vragen ga afvuren, even dit: geef a.u.b. niet te veel Robin-verhalen uit. Maar ja, dat is mijn mening. Dan nu over naar de vragen.

1) Krijgt een aankomend comic-tekenaar in Nederland geen kans?

2) Is de verkoop van de Batmans de laatste jaren gestegen of gedaald?

3) En hoe komt dat?

4) Gaan jullie nog oude nummers herdrukken?

5) Zit er kans in dat jullie met de Batman-uitgaven moeten stoppen?

Sukses met de serie, en de Bat-groetjes!

Marko Umker, Emmeloord

1) Nee, want er worden hier geen Nederlandse comics uitgegeven.

2) De verkoop was het hoogst toen de eerste Batman-film uitkwam. We hopen dat de tweede film weer voor een opleving zorgt.

3) We don't know.

4) Nee, op de Stripdagen kun je oude nummers kopen.

5) Wij willen doorgaan.

COVER
PARADE

DETECTIVE



**ELECTRIC
CITY**

Deel 2 - GEAARD

